

DALARNA



WANDELEN, FIETSEN, KANO, VISSEN, PAARDRIJDEN,
WILDSAFARI'S, CULTUUR, ACCOMMODATIE



**Actieve vakanties in de
mooiste regio van Zweden!**



ALTIJD WAT TE BELEVEN!

Adem de frisse lucht in, luister naar de stilte en voel het zachte gras onder je blote voeten. Overal ben je 'midden in de natuur' in Dalarna. Bossen, bergen, meren en rivieren liggen klaar om ontdekt te worden. Hier ben je ver weg van drukte en files, hier is het leven rustig en goed.

Dalarna wordt wel 'Zweden in het klein' genoemd. Dat komt doordat een groot deel van de bekende beelden en ideeën over Zweden hier vandaan komen. Denk maar aan het Dala-paardje en de rode verf op de huizen die je overal in Zweden ziet. Samen met de traditionele midzomerfeesten, prachtige folklore kostuums en muziek zijn dat de redenen waarom toeristen al sinds de 19de eeuw graag naar Dalarna komen.

Hier vind je bergtoppen die reiken tot boven de boomgrens, de hoogste waterval van Zweden, uitgestrekte bossen, glasheldere beken, meren en rivieren, maar ook lieflijk en groen boerenland. Dat gevarieerde landschap biedt volop mogelijkheden om te wandelen, fietsen, kanoën en voor andere outdoor-activiteiten. Dalarna is voor veel mensen dé Zweedse regio om je vakantie te vieren. We hopen van harte dat jij dat ook zo gaat voelen!



Toeristenkaart – Dalarna in Zweden



Reizen naar en in Dalarna

Met de auto:

Utrecht–Falun.....	1 482 km
Oslo–Falun.....	390 km/6 h
Kopenhagen–Falun.....	730 km/9 h
Malmö–Falun.....	683 km/8 h
Stockholm–Falun.....	225 km/3 h
Göteborg–Falun.....	462 km/6 h

Met de trein:

Stockholm Arlanda Airport–Falun.....	2.5 h
Göteborg–Falun.....	6 h

Afstanden/reistijden in Dalarna per auto:

Falun–Mora.....	88 km/1.15 h
Falun –Sälen.....	180 km/2.5 h
Falun–Idre.....	248 km/3 h
Falun–Säfsen.....	107 km/1.5 h

Vanuit verschillende grotere steden in Zweden gaan bussen naar Dalarna. Ook in Dalarna kun je goed met het openbaar vervoer rondreizen.

"Dompel je onder in de overweldigende natuur, fantastische mogelijkheden voor outdoor-sporten en culturele bezienswaardigheden."





INHOUDSOPGAVE

WANDELEN

6-9

FIETSEN

10-13

WATER: SPORT & ACTIVITEITEN

14-16

DIEREN

17-19

AVONTUUR & UITSTAPJES

20-21

ALLES IN ÉÉN: RESORTS

22-23

CULTUUR & TRADITIES

24-25

ACCOMMODATIE

26-27

Redactie: Visit Dalarna. **Foto's:** Björn & Vildmark, Lars Dahlström, Per Eriksson, Experience Grövelsjön, Främby Udde, Green Hotel, Green Owl-Travel, Grönklittsgruppen, Owe Hållmarker, Idre Fjäll, Sofia Jemthans, Kola Production, David Lundberg, Långshyttans älgpark, Ulf Palm, Renbiten, Nisse Schmidt, Säfsen Resort, Vasaloppet, Södra Dalarna Turism, Visit Södra Dalarna, Siljan Turism, Visit Idre, Malung-Sälen Turism, Visit Dalarna, Region Dalarna.

© Januari 2017. Ondanks de aan de samenstelling van deze brochure bestede zorg, aanvaardt Visit Dalarna geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze uitgave of voor wijzigingen in de beschreven activiteiten en programma's. Alle rechten voorbehouden.



ONTDEK DALARNA TE VOET!

Wandel je graag in de bergen, of loop je toch liever door het bos of langs het water? Beleef de ruige natuur in de bergen, die tot boven de boomgrens reiken. Of maak een heerlijke wandeling langs meren en rivieren. Doe je liever een stadswandeling en bezoek je een paar culturele hoogtepunten, zoals het parcours van de Wasaloop of een oude fabriek? Het kan allemaal in Dalarna. Het enige wat jij hoeft te doen is een keuze te maken en eropuit te trekken!

Naar buiten!

Naar Dalarna kom je natuurlijk om te genieten van het rijke buitenleven. De natuur is uitgestrekt en biedt eindeloos veel mogelijkheden voor lange en korte uitstapjes. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het nationale park Fulufjället, waar je niet alleen de oudste boom op aarde vindt, maar ook de hoogste waterval van Zweden. Maak kennis met vroeger tijden op een traditionele zomerboerderij, of dwaal door de bossen en maak kennis met lokale legendes en verhalen. Meer geïnteresseerd in geologie? Bezoek dan het natuurgebied Styggforsen. Hier vind je alvast een aantal tips.

8 mooie wandelbestemmingen

Säter

Ontdek Säterdalen, een 6 km lange kloof die is uitgesleten door het riviertje Ljusterån. Je wandelt door de meest weelderige plantengroei die je in Zweden tegen kunt komen. Je loopt tussen het groen, de bloemen en de fluitende vogels. Vlonders, bruggen en leuningenvergemakkelijken je tocht door de kloof, die op sommige plaatsen wel 40 tot 50 meter diep is. Je volgt steeds de loop van de smalle rivier en komt zo op de mooiste plekken.

Sifferbo

Wandel op je gemak naar een authentiek Zweedse zomerboerderij, waar in vroeger tijden het vee naartoe werd gebracht om te profiteren van de koelte en schaduw in de bossen. Geniet ruim 13 km van de lommerrijke natuur en wandel verder naar het natuurreservaat Djurmo Klack, twee bergtoppen waar onder andere slechtvalken broeden. Geniet van het uitzicht over de rivier en de omgeving.



Mora

De Alderängsrundan begint zo'n 10 km buiten Mora en loopt o.a. door een natuurreservaat en afwisselend terrein dat bestaat uit open velden, ongerepte bossen en over keienvelden. Je wandelt langs de Österdalälven rivier en door het bekende natuurreservaat "Salunäbb" met zijn unieke flora en fauna. Hier kun je niet alleen bevers, otters en lynxen zien, maar ook talloze (broedende) vogels en beschermde planten. De bewegwijzerde route is 8,5 km, maar je kunt ook een gedeelte doen, bijvoorbeeld als je met kleine kinderen op stap bent.

Sollerön

In het Siljan meer ligt, dichtbij Mora, het eilandje Sollerön. Hier kun je in alle rust de oevers van het eindeloze meer verkennen en genieten van de stilte en weidse vergezichten. Je wandelt vanuit het charmante dorpje de natuur in, langs mooie oude boerderijen en schuren. Je komt langs stille strandjes en kleine bootsteigers waar je heerlijk kunt picknicken en zwemmen. Breng een bezoekje aan de hembygdsgård, het kleine openluchtmuseum waar je langs komt. En sluit de ruim 13 km lange route af met een drankje in het dorp.

Styggforsen: Legendes en geologie

Ga mee met Green Owl Travel en ontdek de legendes en geologie van Styggforsen. Dat is een uniek natuurgebied, zo'n 20 km ten noorden van Rättvik. In de ijstijd is hier een diepe kloof ontstaan. In de wanden van de kloof zie je nog sporen van een meteoriet die 370 miljoen jaar geleden hier is ingeslagen. Deze betoverende omgeving is ook de voedingsbodem voor een aantal legendes en sages. Zo wordt beweerd dat er trollen wonen in de grotten onder de waterval. Het bos zou eigendom zijn van reuzen. Een aanrader voor jong en oud. De tocht duurt circa twee uur en kan je van tevoren boeken via www.visitdalarna.se.



Malung

10 km ten noorden van Malung kun je een korte wandeling van 2,5 km maken die je naar de top van de Lybergsgnupen brengt. Vanaf 657 meter hoogte heb je een geweldig uitzicht over de omgeving en zie je de 200 meter hoge kliffen extra goed. Je ziet de uitgestrekte wildernis tussen Malung en Mora. Bovenop de berg is een schuilhut en vuurplaats, waar je kunt picknicken en een worstje grillen, midden in de natuur. Je kunt de wandeling beginnen vanaf Lybergets fäbod of bij de Öjslybergets fäbod (twee zomerboerderijen).

Sälen

Ontdek het prachtige landschap boven de boomgrens, in het Zweeds de fjäll genoemd. In het Noorden van Dalarna vind je een paar van deze gebieden en het is er fantastisch wandelen. Bijvoorbeeld bij Sälen waar je meerdere tochten kunt maken. Wacht dacht je van een ruim 14 km lange rondwandeling door de prachtige natuur die zich heeft aangepast aan de koudere omstandigheden in de winter? Je vindt er ook veen en moerasachtig gebied en waant je even helemaal alleen op het dak van de wereld.

“Als je door het natuurgebied Tyngsjö Vildmark wandelt, kom je niemand tegen. Des te groter is de kans om wilde dieren te zien. Je wandelt langs smalle bospaden en rustige landwegen. Genieten van de natuur, maar ook van de cultuur, zoals mooie houten huizen en kerken. En je ziet ook nog sporen uit de ijstijd. Lekker op pad, langs meertjes en door het bos. Heerlijk!”

Marry Van Beek - woont in Tyngsjö, Dalarna



Orsa: Het dal van Enån

Ga mee op een spannend avontuur voor de hele familie met Njut i Orsa Naturen. Maak met een gids een tocht door het dal van de rivier Enån. In drie uur wandel je onder andere langs een speelplaats en onderweg kun je zwemmen bij de Slättbergdam. Het smalle pad slingert langs de oevers, dwars door de struiken en het riet. Soms moet je onder een omgevallen boom door kruipen, het lijkt wel tropisch regenwoud. Zijn hier ook wilde dieren? En hoe zag het er honderd jaar geleden uit? Je kunt deze tocht van tevoren boeken via www.visitdalarna.se.

Fulufjällets National Park

Het nationale park Fulufjället met zijn kale berghellingen en veengebieden in het noorden van Dalarna is goed toegankelijk. Je vindt er maar liefst 140 km gemarkeerde wandelpaden die je naar alle uithoeken van het park brengen. Je vindt er ook de oudste boom ter wereld, een spar van 9.550 jaar oud. Bij het bezoekerscentrum bij de entree kun je tips krijgen voor wandelroutes. Er zijn ook tentoonstellingen, activiteiten en natuurlijk informatie over wat er in het park te zien is. Natuurfilms, elandengeweien en andere dingen maken het ook voor kinderen interessant. Je kunt er ook overnachten in een van de hutten. Kijk voor meer informatie op www.visitdalarna.se.



Niet missen: Njupeskar

De waterval Njupeskar in het nationale park Fulufjället in het noorden van Dalarna is met 93 meter de hoogste van Zweden. De wandeling er naartoe is gemakkelijk, ook voor kinderen.



Een paar van de genoemde routes vind je terug in de gids *Wandelen in Dalarna*. Hier staan 21 dagwandelingen in. Kijk op www.wandelenindalarna.nl

“De Finnmarksleden is een van mijn favoriete wandelpaden. Daar verloor ik voorgoed mijn hart aan de Zweedse natuur. Je ziet er vaak sporen van bevers en veel andere dieren. En als je onderweg ook nog een eland tegen komt, dan kan mijn dag helemaal niet meer stuk!”

Dennis Daselaar

- woont in Dala-Järna, Dalarna

Grövelsjön

Het Grövelsjön bergstation kun je per auto bereiken. Het is het vertrekpunt van meerdere gemarkeerde routes, met variatie in afstand en zwaarte. Een aantal van de kortere routes is zeer geschikt om met kinderen te maken. Bij het bergstation vind je ook accommodatie en campingplaatsen. Een speciale aanrader is de wandeling die begint bij het Grövelsjön meer. Vaar met een boot in een half uurtje naar Noorwegen en wandel ruim 9 km over de bergweides terug naar je beginpunt in Zweden. Wel van tevoren een plaatsje voor de kleine boot reserveren.



Experience Grövelsjön neemt je mee naar de mooiste bergweides bij Grövelsjön.



ONTDEK DALARNA

OP DE FIETS



Dalarna heeft veel te bieden, voor alle type fietsers. Van rustige landwegen voor langeafstandsrijders en toerfietsers tot uitdagende mountainbike-routes en downhill-hellingen. Een fiets kun je op meerdere plaatsen huren. Kom naar Dalarna en ontdek de regio op je tweewieler!

Paradijs voor fietsers

Fietsen is een van de beste manieren om de mooie natuur en bezienswaardigheden te ontdekken. Je vindt in Dalarna dan ook volop mogelijkheden om afwisselde toertochten te maken, waarbij je over rustige asfalt- en steenslagwegen rijdt door de gevarieerde natuur. Een gewone toerfiets is voor dit soort tochten voldoende. Bij vrijwel alle uitgestippelde tochten is er onderweg gelegenheid om iets te eten en drinken, te zwemmen of een van de vele bezienswaardigheden te bezoeken.

Voor mensen die graag op de mountainbike de natuur in trekken raden we Biking Dalarna aan (zie pagina 13). Dat is een samenwerkingsverband van zeven verschillende bestemmingen in Dalarna. Samen beheren en onderhouden zij meer dan 1 000 km aan mountainbike-routes, goed gemarkeerd en overzichtelijk ingedeeld naar zwaarte.





Avesta: het grootste Dala-paard ter wereld en bizens

Bent je in het zuiden van de provincie dan kunnen we je deze toer- tocht rond Avesta aanbevelen. Deels fiets je door de gezellige stad en kun je een bezoek brengen aan verschillende beziens- waardigheden. Je komt langs het Avesta Wisenten (bizons) park waar je de met uitsterven bedreigde Europese bizons in hun natuurlijke omgeving kun bezoeken. Of rijdt naar het grootste Dala-paard ter wereld, dat met 13 meter overal boven uit torent. Voor kunstliefhebbers is er de Avesta-kunsttentoonstelling. Vergeet niet een bezoekje te brengen aan Gamla Byn, het oude stadsdeel met zijn mooie houten huizen, gelegen langs de brede Dalälven rivier. De route is in totaal 33 km lang.

6

mooie fiets- bestemmingen

“De fietstocht rondom het Runn meer is een heerlijke beste- ding van je vakantie. Gevarieerd en niet zwaar, ondanks het heuvelachtige terrein. Je komt door gezellige dorpjes, met mooie kerken en gebouwen. Onderweg is er genoeg gelegen- heid om te stoppen bij een café of bakkerswinkel voor een kop koffie met iets lekkers erbij!”

Christian Van Dartel – woont in Borlänge, Dalarna



Leksand

Leksand ligt aan de oever van het Siljan meer. In de directe omgeving kun je op de fiets zo'n vijftig dorpen en gehuchten bezoeken, verspreid over vier verschillende toertochten naar alle windstreken. Ze starten allemaal in Leksand centrum en brengen je naar de mooiste plekjes, door open glooiend landschap en charmante, idyllische gehuchtjes. Bezoek de lokale bezienswaardigheden, maak kennis met het traditionele handwerk en proef lokale gerechten. Of neem een frisse duik in een van de vele heldere meren en meertjes. Afhan- kelijk van welke tocht je kiest, kun je een bezoekje brengen aan de Leksand knäckebröd- fabriek met zijn winkel, het gezellige dorp Leksand of Jobs Hantryk met ambachtelijke producten. Of geniet van een lokaal geproduceerd ijsje bij Gårdsglass in het gehucht Hälla. De toertochten zijn allemaal tussen de 30 en 40 km lang.



De Wasa-loop per fiets

De bekende Wasa-loop kun je ook op de fiets doen. Vanaf de start in de bergen bij Sälen fiets je 90 km naar Mora. De fiets- wedstrijd vindt elk jaar plaats in augustus en trekt duizenden deelnemers en kijkers. Het parcours is het hele zomerseizoen geopend voor fietsers.





Lekker lunchen bij Solgårdskrogen.

Dalhalla rondje

Dit is een mooie tocht om te maken als je op een van de campings in Rättvik verblijft. De tocht loopt rond Dalhalla, het beroemde concertpodium dat net buiten Rättvik in een voormalige steengroeve is gebouwd. Via rustige asfalt- en steenslagwegen kom je langs meerdere geologisch interessante plaatsen. Onderweg passeer je verschillende bezienswaardigheden, zoals de Wasasteen, de houten kerkhuisjes en kerk van Rättvik en de Rättviks Gammelgård, een landhuis van rond 1830. Bezoek Nittsjö Keramik waar ze ook een winkeltje hebben en eet een hapje in Solgårdskrogen, een typisch Zweeds zomerrestaurant. Deze makkelijke tocht is 25 km lang.

Van Mora naar Nusnäs

Als je in de buurt van Mora bent en meer wilt weten over het Dala-paardje dan adviseren we je om de tocht naar Nusnäs te maken. Deze route is ook erg geschikt als je onderweg wilt pauzeren en zwemmen. Je start in Mora, waar je een bezoekje kunt brengen aan het museum van de Wasaloop, het grootste en oudste langlauf-evenement van Zweden. Waterliefhebbers kunnen onderweg op meerdere plaatsen stoppen voor een duik, bijvoorbeeld bij Sanda Båthamn, Färnäs Badplats of in Nusnäs. Daar staat de fabriek en werkplaats waar de Dala-paardjes worden gemaakt. Beschilder hier je eigen paardje of koop een van de paardjes met traditionele motieven als souvenir. Deze makkelijke tocht is 23 km lang



Fietsen, maar dan anders: Trolleyfietsen bij Vansbro

Met een trolleyfiets rijd je via oude spoorlijnen zo de ruige natuur rond Vansbro in. Het landschap is een aaneenschakeling van bossen, meren en beken en je komt op plaatsen waar je anders niet kunt komen. Onderweg zijn er volop mogelijkheden om te zwemmen, vissen of een worstje te grillen boven je eigen kampvuur.

Erop uit met een trolleyfiets is een uitje voor het hele gezin en kan in bijna elk seizoen. Een dagtocht begint om 10:00 en eindigt om 18:00 uur. Maar je kunt ook een meerdaagse tocht maken. Dan ga je op pad met je eigen tent en uitrusting, die je prima op de trolleyfiets kwijt kunt. De vele meren waar je langs komt, zijn perfect voor een frisse duik, dus laat je zwemkleding niet thuis! Boeken via www.visitdalarna.se.



Biking Dalarna – heerlijk fietsen vanuit zeven prachtige plaatsen

Biking Dalarna in een gezamenlijk initiatief van de plaatsen Säfsen, Falun, Sälen, Rättvik, Mora, Orsa Grönklitt en Idre. Doel van de samenwerking: de mooiste fietstochten aanbieden voor elk type fietser, van mountainbikers tot langeafstandrijders tot toerfietsers. Samen zijn de bestemmingen goed voor meer dan 1 000 km goed gemarkeerde fietsroutes, dwars door de Zweedse natuur. De routes zijn volgens een handig systeem ingedeeld qua zwaarte en allemaal voorzien van markering door Biking Dalarna.

Op de vertrekplaatsen vind je allerlei voorzieningen, bijvoorbeeld een plek om je fiets te reinigen, douches, fietsverhuurders, accommodaties en verschillende gelegenheden om iets te eten. Op de meest bestemmingen zijn ook volop mogelijkheden om er met kinderen op de fiets op uit te trekken.

Säfsen/Fredriksberg

In Säfsen, net buiten Ludvika in het zuiden van Dalarna, vind je een gevarieerd aanbod aan fietsmogelijkheden. Je vindt er een groot aantal goed gemarkeerde mountainbike-routes. Of kies je voor een toertocht over de weg of voor één van de kindvriendelijke routes? Er is voor iedereen een geschikte route te vinden in Säfsen!

Mountainbike: 12 routes, totaal 336 km

Over de weg: 2 routes, totaal 96 km

Toertocht: 1 route, 35 km

Huurfietsen: Ja

Falun

Falun is de grootste stad van Dalarna en een geliefde fietsbestemming in Zweden. Het glooiende landschap rondom het skigebied Lugnet net buiten Falun is een heerlijk gebied om met een mountainbike te verkennen. Je vindt hier diverse goed gemarkeerde, speciaal aangelegde routes.

Mountainbike: 4 routes, totaal 35 km

Toertocht: 2 routes, 30 km

Huurfietsen: Ja

Mora

Mora ligt aan het Siljan meer en biedt verschillende mogelijkheden voor mooie tochten, zowel met het hele gezin als voor de meer avontuurlijke mountainbiker. Ontdek al fietsend de prachtige natuur in de omgeving. Een van de mountainbike-

routes volgt een deel van het traject van de beroemde Wasaloop, het grootste langlaufevenement van Zweden. Alle routes beginnen en eindigen bij hotel Moraparken.

Mountainbike: 5 routes, totaal 99 km

Over de weg: 2 routes, totaal 100 km

Toertocht: 2 routes, totaal 56 km

Huurfietsen: Ja

Rättvik

De bossen rond Rättvik bieden geweldige mogelijkheden voor fietsers. Het recreatiecentrum Jarl ligt aan de oever van het Siljan meer en is het vertrekpunt van meerdere mountainbike-routes die samen zo'n 44 km lang zijn. Je kunt er ook terecht voor een of meerdere mooie toertochten.

Mountainbike: 5 routes, totaal 44 km

Toertocht: 2 routes, totaal 41 km

Huurfietsen: Ja

Idre

De meeste routes in het bergachtige Idre en Idre Fjäll zijn zo uitgestippeld dat je gerust met het hele gezin erop uit kan trekken om de ruige natuur te ontdekken. Er zijn routes voor mountainbikers en routes die over de weg lopen, geschikt voor groot en klein.

Mountainbike: 6 routes, totaal 39 km

Over de weg: 2 routes, totaal 128 km

Huurfietsen: Ja

Lift: Ja

Malung/Sälen

In Sälen kun je niet alleen heerlijk mountainbiken, maar ook fantastisch downhillrijden. Het Sälen Bikepark in Lindvallen beheert een aantal goed geprepareerde hellingen die je kunt bereiken met een stoeltjeslift. Er zijn verschillende hellingen qua zwaarte en je vindt er ook een plek voor de kinderen om te spelen. In Käppen beginnen een aantal prachtige crosscountry-routes en ook in Rörbäcksnäs vind je een paar van de mooiste mountainbike-paden van heel Zweden. Of ontdek de nieuwe routes in de omgeving van Sälen, bij Lima, Malung en Tyngsjö.

Downhill: 5 hellingen

Mountainbike: 32 routes, totaal 468 km

Over de weg: 3 routes, totaal 277 km

Toertocht: 5 routes, totaal 171 km

Huurfietsen: Ja

Lift: Ja (Sälen Bikepark)

Orsa Grönklitt

Fietsen in de omgeving van Orsa is leuk en uitdagend voor het hele gezin. De indrukwekkende wilde natuur en de nabijheid van het Siljan meer maken dat er hier voor iedereen wel iets te beleven valt. En als je geluk hebt, kun je vanaf de fiets een glimp van de enige ijsberen in Zweden opvangen.

Mountainbike: 6 routes, totaal 60 km

Huurfietsen: Ja

WATER

– GLINSTEREND WATER

De prachtige en schone meren en rivieren in Dalarna nodigen uit om te vissen, kanoën en zwemmen of om gewoon een boottochtje te maken in de zomer. Zwemmen kan in vrijwel elk meer; aan het grote Siljan meer vind je meerdere veilige en kindvriendelijke stranden.

Orsa Camping

Het meer dan een kilometer lange zandstrand van Orsa Camping wordt wel Dalarna's riviera genoemd. Het is een populaire plek voor gezinnen en anderen, vanwege het ondiepe water, de speel-terreinen en het volleybalnet midden op het strand. Vlakbij vind je ook het zwembad van Orsa, met drie baden en twee glijbanen. Je kunt er kamperen, in een hostel overnachten of een trekkershut huren.

Leksand Sommarland

Aan de rand van het Siljan meer, direct naast de viersterren camping Leksand Strand, ligt het wildste wateravontuur van Dalarna op je te wachten. Sommarland is losjes gebaseerd op een zeehaven en je vindt er allerlei zwembaden, glijbanen en een vrije val in het water. Er is ook een draaimolen om kriebels van in je buik te krijgen, een achtbaan en reuzenrad van 26 meter hoog. Ben je toch meer in voor iets rustigers? Dan kun je ook kiezen voor een tochtje met een kano of waterfiets rondom het piratenschip, of voor de kabelbaan. De keuze is aan jou!



Siljansbadet, Rättvik

Breng een bezoekje aan Siljansbadets met zijn 628 meter lange steiger en het uitgestrekte zandstrand dat daarnaast ligt. Het grenst aan de camping en ligt dichtbij het gezellige centrum. Het is erg in trek bij gezinnen met kinderen. Er is een grote speeltuin en minigolf-baan. Op de camping vind je ook eenvoudige vakantie-huisjes, direct aan de zee. Vanaf de steiger kun je ook een boottochtje maken over het Siljan meer met de M/S Gustaf Wasa.

Främby Udde Resort, Falun

Runn is een prachtig meer, met vele eilandjes. De perfecte plek om te zwemmen, kanoën of zeilen. Langs het meer zijn meerdere geschikte plaatsen om het water te verkennen, zoals bijvoorbeeld bij Främby Udde. Dat is een gezinsvriendelijk resort, waar je van het water en het zandstrand kunt genieten, met zwemsteigers en een speeltuin. Je vindt er een restaurant en een outdoorcentrum dat allerlei wateractiviteiten organiseert, variërend van kanoverhuur tot waterfietsen en een drijvende sauna. Er is een camping of je kunt één van de moderne huisjes huren.



M/S Gustaf Wasa

Sinds 1876 toert de salonboot M/S Gustaf Wasa over het Siljan meer, iedere zomer weer. Je kunt aan boord van dit historische schip een toertocht maken, vanaf Leksand, Rättvik of Mora. Beleef Dalarna vanaf het water en geniet van een lunch- of dinnertocht. Of maak gewoon een middag- of avondcruise over het grote meer.

KANOËN

IN DALARNA



Met 540 km aan rivieren en riviertjes en een paar duizend meren is er aan water geen gebrek in Dalarna. Erop uit gaan met de kano of kajak is een fantastische manier om al die waterwegen te ontdekken. Glijdt geruisloos door het water en ontdek de geweldige natuur. Er zijn diverse plekken om een kano te huren. Kijk ook op www.visitdalarna.se

4 mooie kanobestemmingen

Avesta

In het zuiden van Dalarna kun je vanaf het kanocentrum in Avesta verschillende mooie en afwisselende tochten maken, van licht en eenvoudig tot spannend en uitdagend. Vaar over de Dalälven rivier en peddel door het nationaal park Färnebofjärden. Het landschap is hier weids en bestaat grotendeels uit meren, brede baaien, rivieren en bossen. Je kunt hier ook accommodatie boeken, kano's en de benodigde spullen huren, kaarten krijgen en vervoer van of naar je startpunt regelen.

Malingsbo-Kloten

Dit natuurgebied in het zuiden van Dalarna heeft een uitgebreid netwerk van kanotochten en is het meest beverrijke gebied in de provincie. Het gebied is niet alleen goed toegankelijk, maar beschikt ook over een uitgebreid aanbod aan campings en vakantiehuisjes. Je kunt ook met een gids erop uit om een beversafari per kano te maken.



Ontdek het Runn meer en Dalarna in een kano of kajak.

Sälen /Malung

Vanaf het kanocentrum in Sälen zijn er veel mooie kajaktochten te maken. De 20 km lange tocht van Fulunäs naar Sälen is gemakkelijk en geschikt voor het hele gezin. Aan het begin zijn er een paar kleine stroomversnellingen, daarna peddel je op je gemak verder. Onderweg zijn er meerdere mooie plaatsen om aan te leggen. Wat zuidelijker, bij Malung, zijn er meerdere mogelijkheden om prachtige tochten te maken op de grote Västerdalälven rivier

Idre

Bij Idre Fjäll kun je kayaken en raften op de Trysilälven, de Österdalälven en de Glötta rivier. Nadat je uitleg hebt gekregen over het gebruik van de boot en de uitrusting - je krijgt een wetsuit mee! - ga je met een groep van 4 tot 8 mensen op pad met een ervaren gids/stuurman. Bereid je voor op een gegarandeerd nat avontuur! Er zijn avontuurlijke tochten voor volwassenen, maar er is ook een tocht die geschikt is voor kinderen vanaf 7 jaar.



VISSEN

Säfsen: een paradijs voor vissers.

In Dalarna kun je bijna overal vissen. Er zijn zoveel meren en rivieren waar het wemelt van de vissen, dat er voor iedereen een geschikte plek is, van gezinnen die een dagje willen hengelen tot de echte sportvisser. Snoeken en baarzen vind je vrijwel in elk water, terwijl de grote snoekbaars zich meer in het zuiden van de provincie ophoudt. In het noorden vind je grote populaties trekzalm, forel en vlagzalm in het stromende water van rivieren en meren. Kinderen en jongeren mogen meestal gratis vissen als ze in het gezelschap zijn van een volwassene met een viskaart.

Dalälven en Hovran

De weidse Dalälven rivier is de voedingsbron van de viswateren in het zuiden van Dalarna. Daar vind je, net als in de naastgelegen meren, de beste plekken om snoeken en snoekbaarzen te vangen. Het is de ideale plek voor outdoor- en visliefhebbers, of je nu alleen bent, met je partner of het hele gezin. Je vindt daar ter plaatse accommodatie en gidsen, en je kunt er ook gemakkelijk een boot huren.

Västerdalälven

In de Västerdalälven rivier zwemt bruine forel en vooral veel vlagzalm. Tussen Malung en Yttermalung vind je zowel stroomversnellingen als rustige bochten en uitlopers, waar je uitstekend Marne kunt vangen. In de naastgelegen meren zit veel snoek. Vårdshuset Lugnet bij Malung is een prima uitvalsbasis en rustig gelegen aan de grote rivier.



3 mooie visbestemmingen

Burusjön

Het noorden van Dalarna is erg populair onder vissers vanwege de vele stromende rivieren, meren en meertjes. Zoals het prachtige Burusjön meer dat aan de voet van de hoge Nipfjället ligt, slechts 10 minuten met de auto vanaf Idre Fjäll. Het wemelt er van de snoeken. Huur een boot in Idre Fjäll en ontdek op eigen houtje de vele stille baaien en inhammen van dit mooie meer. Of meer aan bij een van de schuilhutten op de oever en geniet van een picnic of koffiestop.

Niet vergeten

De natuurlijke visgebieden worden beheerd door verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Je bent verplicht een viskaart of –vergunning aan te schaffen. Die kun je kopen op meerdere plaatsen. Soms op de visplek zelf, maar ook bij tankstations, supermarkten en het toeristenbureau. Er gelden een aantal regels bij het vissen en die kunnen per plaats verschillen. Meer informatie kun je krijgen bij het aanschaffen van de vergunning. Je eigen uitrusting meenemen is handig. Het is niet altijd mogelijk om ter plaatse een hengel en andere benodigdheden te huren. Wil je meer weten over de beste visplekken? Kijk dan op www.visitdalarna.se.



ONTDEK DALARNA TE PAARD

Paardrijden kan in Dalarna het hele jaar rond. Het is een prachtige manier om de regio en de natuur te verkennen. Of je nu een geoefend rijder bent of voor het eerst een paard bestijgt, of je een meerdaagse tocht gaat maken of gewoon een paar uurtjes de natuur in wilt, er is voor iedereen een passende tocht. Kinderen kunnen een tocht op een pony maken. Ontdek de mooiste plekken in het bos op een tocht met een gids of galopeer met je paard over de imposante velden boven de boomgrens.

Maak een tocht op een fjordenpaard

Aan de oever van het Orsa meer ligt de Lindängets gård. Op deze boerderij wonen Maria en Peter met hun koeien, paarden, katten en kippen. Van juni tot augustus organiseren zij tochten van twee uur met hun Fjordenpaarden. Dat zijn gevarieerde tochten die door het bos gaan, maar ook deels langs de weg. Als je wilt kun je overnachten op hun boerderij en zelfs helpen met het melken van de koeien. Dat betekent weliswaar dat je vroeg moet opstaan, maar het is wel een memorabele start van de dag!

Erop uit met een ijslander

Bij Sör Sällnäs kun je de indrukwekkende natuur van zuid-Dalarna beleven vanaf de rug van een echte IJslander. Dat is een robuust en stoer paard dat vrijwel alles aan kan. Zonder problemen brengt hij of zij de ruiter naar de mooiste plekken, stappend, dravend of in galop. Een ijslander berijden is gemakkelijk en veilig, geschikt voor iedereen die een keer met een paard op stap wil. Er is van alles mogelijk, van een kennismaking van een halve dag tot een meerdaagse trektocht met overnachtingen.



De bergen in bij Idre Fjäll

Met een paard de bergen in trekken is een bijzondere ervaring. In de vroege ochtend het berglandschap zien ontwaken en doorrijden naar het mooiste uitzichtpunt is iets om nooit meer te vergeten. In het zadel ontdek je vanaf je paard of pony een fantastisch landschap boven de boomgrens. De tochten starten vanaf de stallen bij een veeboerderij die grenst aan de bergweides van Idre Fjäll. Groot en klein, ervaren en beginnende ruiters, iedereen is welkom om mee te gaan voor een fantastisch avontuur, onder leiding van een ervaren gids. Er zijn verschillende uitgestippelde tochten, van een paar uur tot een hele dag. Kinderen kunnen ook mee met een begeleide stapvoets-tocht.



WILDLIFE

VAN DICHTBIJ

Dalarna heeft een rijk wildleven. Beren, wolven, elanden, veelvraten, lynxen en Oehoe, ze leven en zwerven allemaal rond in de uitgestrekte natuur. Wil je ze van dichtbij bekijken? Dan is een bezoek aan het Orsa Rovdjurspark (roofdierenpark) beslist aan te raden. Of maak eens een wildlife safari met een deskundige gids!



Orsa Rovdjurspark

In Orsa heb je de unieke kans om de grote roofdieren zoals de beer, wolf, lynx en veelvraat, van dichtbij te bekijken in hun natuurlijke omgeving. Je vindt er ook Siberische tijgers en luipaarden. Neem een kijkje bij Polar World, het grootste ijsberenverblijf ter wereld, waar Ewa and Wilbär wonen. Ga op bezoek bij de Kodiakbeer en de grootste bruine berensoort. Met een oppervlakte van 310.000 m² is dit park de grootste dierentuin van Europa. Vanaf de hoog gelegen wandelpaden en uitzichtvlonders kun je de dieren van dichtbij bekijken. Ze leven niet in kooien, maar in grote, natuurlijke verblijven met bomen en struiken. Dat betekent dat je soms even zal moeten zoeken. Neem je verrekijker mee, of huur er eentje bij de entree.



Fokken met bedreigde bizons om de soort in stand te houden.

Avesta Bisonpark

Het bisonpark in Avesta is een leuk uitje voor het hele gezin! Hier stappen de grote, met uitsterven bedreigde Europese bizons rond in een uitgestrekt, omheind terrein, vlakbij een mooie, oude boerderij. In het Bison Café kun je terecht voor een hapje en een drankje. In het fokcentrum wordt hard gewerkt aan de instandhouding van de soort en hoor je van alles over deze bijzondere dieren. Er leven nu zo'n 30 bizons in het park en als je geluk hebt sta je oog in oog met één van de vier tot acht kalfjes die er jaarlijks worden geboren. Wist je dat een bizon wel tot 1.000 kilo zwaar kan worden en ongeveer 1m90 hoog kan zijn? Ze zijn bijna 3 meter lang en kunnen rennend een snelheid van 50 km per uur halen.

Beren in het wild

Björn & Vildmark organiseert berensafari's in Orsa finmark, een gebied dat de grootste beerdichtheid van Zweden heeft. Andrea en Gunther zijn de gidsen die al sinds 1998 de beren bestuderen. Tijdens een excursie leer je niet alleen hoe dat onderzoek in zijn werk gaat, je gaat ook naar beren op zoek. Bezoek een berenhol en speur samen naar de sporen van deze indrukwekkende dieren. Een unieke kans om samen met een deskundige op zoek te gaan naar de sporen van een beer in zijn natuurlijke omgeving.



Geruisloos op zoek naar een bever.



Beversafari

Als het zonnetje gaat zakken, worden de bevers actief, gebruikmakend van de avondschemering van de bomen. Een beversafari is een unieke belevenis. Geluidloos peddel je over het water, op zoek naar sporen van deze bijzondere, schuwe dieren. Ze kunnen wel 75 cm lang worden en daar moet je zijn staart dan nog bij optellen. Op verschillende plaatsen in Dalarna kun je mee op een beversafari, per kanoe, raft of boot.



Elandensafari's en -parken

De Koning van het bos, de eland, kun je overal in Dalarna tegen komen. Vaak zie je ze langs de weg, vanuit je auto. Op meerdere plaatsen kun je een elandensafari maken onder leiding van een gids die weet waar je meeste kans maakt de dieren te zien. Bij een van de twee elandenparken in de regio kun je deze machtige dieren van dichtbij bekijken. Långshyttans Älgpark is een familiepark, waar je de elanden kunt aaien en voeren. Eigenaar Daniel Svensson geeft graag uitleg over deze wonderlijke dieren en hun gewoonten. In Öjvallberget in het noorden van Dalarna vind je een elandenpark en huskyfarm waar je op bezoek kunt bij de tamme elanden Bosse en Lena en hun kalfjes. Hier kun je ook kennismaken met husky-honden, Jämtlandse geitjes en rendieren.



OP AVONTUUR MET DE HELE FAMILIE

Er zijn volop mogelijkheden om niet-wilde dieren te ontmoeten in Dalarna. Ga eens op bezoek bij Lovis en Vije, twee tamme rendieren in Grövelsjön. Maak kennis met de varkens, kippen konijnen op de Karl Tövåsens zomerboerderij of ontdek de wereld van de struisvogels van de familie Sahlin.

Rendieren en Sami-cultuur

Idre in het noorden van de provincie is de meest zuidelijke plek waar Sami, de oorspronkelijke bevolking van Noord-Zweden, wonen. Hier lopen de rendieren los rond door de bergen en bossen. Ga op bezoek bij Renbiten, een klein familiebedrijf waar je de Sami-cultuur van dichtbij kunt beleven. Peter en Helena Andersson maken deel uit van een van de vier Sami-families die in Idre rendieren houden. Zij bieden allerlei mogelijkheden voor uitstapjes, van een dagje uit in de bergen tot een meerdaagse tocht. Aai hier de tamme rendieren van de familie, luister naar de verhalen uit de Sami-cultuur, wandel met rendieren over de bergweides of overnacht in een tent in de bergen. Renbiten heeft ook een kleine boerderijwinkel, met eigen rendierenvlees, Sami-handwerk en rendierenvachten. Je kunt er ook genieten van een typische Sami-koffie, met een stukje rendierenvlees in je beker.



Rendieren houden behoort tot de tradities van de Sami.

Levende geschiedenis

Een 'fäbod' is een kleine, traditionele boerderij in de natuur, waar vroeger het vee in de zomer naartoe werd gebracht om te grazen. Ooit waren er honderden van deze zomerboerderijen in Dalarna. Een aantal is nog altijd in gebruik, compleet met dieren en hooilanden. Een bezoek aan zo'n zomerboerderij is een uitgelezen kans om even terug te stappen in de tijd en kennis te maken met de bewoners. De meeste zomerboerderijen ontvangen graag gasten en serveren koffie met traditionele lekkernijen in de zomer.

Bezoek bijvoorbeeld Karl Tövåsens fäbod net buiten Rättvik of Arvselens fäbod bij Malung.



Maak kennis met de bewoners van Karl Tövåsens zomerboerderij.



Sahlins struisvogels

Klaar voor een onverwachte ontmoeting? Maak dan kennis met de struisvogels van de familie Sahlin, net buiten Borlänge. Zij houden een paar honderd Afrikaanse struisvogels, van verschillende leeftijden. Ga op bezoek bij deze nieuwsgierige vogels op de farm en bewonder een paar van de pas geboren kuikens. In het bijbehorende café kunt u genieten van een stukje struisvogelcake, een struisvogelbiefstuk eten, met een struisvogelijfsje als dessert. In de tuin is ook nog een prachtige speeltuin te vinden.

Tomteland

Sprookjes komen tot leven in Tomteland, de wondere wereld van trollen, elven, heksen en feeën. Het is ook de woonplaats van de kerstman en je vindt er allerlei magische plaatsen. Diep in het bos gluren de trollen tussen de struiken door, verbergen de elven zich tussen de bessenstruiken en dansen ze tussen de bomen. Tomteland is het hele jaar open. Kijk voor openingstijden op www.visitdalarna.se

Ga mee op vlindersafari!

Ontdek de mooiste vlinders van Dalarna tijdens een vlindersafari. Ga mee met paard en wagen en verken op je gemak stille landwegen en weelderige weidevelden. Na een tocht van ongeveer een uur stoppen we op een plek die erg in trek is bij vlinders. Hier maak je de meeste kans de mooiste exemplaren te kunnen bewonderen. We proberen ze voorzichtig te vangen en samen met jou te bepalen welke soort het is, aan de hand van de kleuren en patronen op de vleugels. Daarna trekken we weer verder, langs smalle weggetjes, weilanden en door het bos. Boeken via www.visitdalarna.se.



HIER VIND JE HET ALLEMAAL!

Of je nu met je gezin per kano erop uit wilt in de natuur of een avontuurlijke mountainbiketocht wilt maken in je eentje, op sommige plaatsen in Dalarna kun je voor alle outdoor-sporten terecht.

Säfsen Resort

Säfsen / Frederiksberg ligt in het zuiden van Dalarna en is omringd door bergen en bossen. Hier voel je je echt midden in de wildernis. Het is de perfecte plek voor een familievakantie. Vanuit je eigen blokhut zijn de activiteiten en het café-restaurant dichtbij. En de natuur ligt letterlijk in je achtertuin. Ga lekker mountainbiken of vissen, erop uit met een kano of kajak, zwemmen, wandelen en nog veel meer. Hier starten een paar prachtige lange en korte wandeltochten, sommige speciaal bestemd voor gezinnen met kleine kinderen. In augustus kun je hier uitstekend paddenstoelen en bessen plukken. Ga er met de kano op uit en ontdek het Säfsjön meer. Wellicht wil je lekker een paar uurtjes rustig vissen, of juist een verkoelende duik nemen op een warme zomeravond.

Rond Säfsen kun je fantastisch mountainbiken, over de door Biking Dalarna uitgezette trails. Er is een speciaal trainingsspad, voor wie zijn evenwicht en stabiliteit extra wil oefenen. Ervaren mountainbikers kunnen hier hun hart ophalen, terwijl de beginnende biker hier alles vindt om het mountainbiken onder de knie te krijgen. Als je wilt, krijg je uitleg en advies van instructeurs. En voor de allerkleinsten is er een aparte oefenroute aangelegd. Met een paar veilige hobbels en bochten, zodat ook zij het echte mountainbike-gevoel ervaren.

In de winter kun je hier terecht om te skiën en langlaufen, maar ook voor een fakkeltocht en andere activiteiten, voor het hele gezin. Vlakbij Säfsen kun je jezelf bij Snow Camp uitleven op trampolines en dikke schuimmatten. Na wat uitleg kun je je gang gaan. Gegarandeerd plezier voor jong en oud.





Orsa Grönklitt

Vanaf Orsa Grönklitt heb je fantastisch uitzicht over de omliggende meren, bergen en valleien. Hier vind je een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, voor de hele familie. Kies je favoriete accommodatie, in een huisje, hotel of op de camping. Op het park vind je restaurants en een supermarkt, terwijl de natuur letterlijk voor de deur ligt. Het enige wat jij hoeft te doen, is naar buiten stappen en op ontdekkingsreis te gaan.

Direct naast het resort ligt het Orsa roofdierenpark, waar je de grote Scandinavische roofdieren zoals de wolf, de beer, de lynx en de veelvraat van dichtbij kunt bekijken. Help mee met voeren, leer over deze bijzondere dieren op de roofdieren-school en doe mee aan andere (kinder)activiteiten. Maak een elanden-safari met een gids of ga zwemmen in het Rådsjön meer, dat je trouwens ook met een kano kunt verkennen. Of is vissen meer iets voor jou?

Met de mountainbike erop uit is een fantastische manier om de uitgestrekte natuur te verkennen. De routes van Biking Dalarna brengen je naar de mooiste plaatsen. Je kunt kiezen uit verschillende tochten, van licht tot uitdagend, van glooiende paden tot avontuurlijke hellingen.

Het activiteitenaanbod bij Orsa Grönklitt is breed en divers: minigolf, trapauto's, frisbee-golf, een hindernissen evenwichtsbaan, klimtoestellen en andere spellen waarbij kinderen lekker fysiek bezig zijn. In de winter kun je hier uiteraard ook skiën en langlaufen. Of wat dacht je van een tocht met een paardenslee of sneeuwscooter?

Idre Fjäll

Idre Fjäll in het noorden van Dalarna is de perfecte plek om te genieten van wilde natuur, leuke activiteiten en totale ontspanning. Wat kies jij? Raften, paardrijden, wandelen, vissen, een beversafari, mountainbiken, golf, het zwembad, het klimparcours of toch maar de veeboerderij met schapen, kippen, konijntjes en ponies? Er is zoveel te doen!

Wandelroutes en mountainbikeroutes brengen je naar de moosite plekken van dit berggebied, bijvoorbeeld naar de velden boven de boomgrens (de fjäll), waar je geniet van een prachtig uitzicht. Biking Dalarna onderhoudt hier een flink aantal afwisselende routes. En je kunt je techniek perfectioneren in de skills area, op een speciaal oefenparcours.

Er is volop keuze qua accommodatie, van luxe-huisjes, knusse hutten tot een kamer in het Pernilla Wiberg Hotel. Allemaal op loopafstand van de restaurants, winkeltjes en het buitenzwembad. Ook in de directe omgeving is veel te beleven. Idre is het meest zuidelijke dorp waar de Sami leven. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Noord-Zweden. Hun rendieren zwerven gemoedelijk rond, ook over het resort. Voor je het weet staat er een rendier voor de deur van je huisje! Maak kennis met de Sami-cultuur, rijd naar de geheimzinnige Trollenweg en bezoek het nationale park Fulufjället met de hoogste waterval van Zweden.

In de winter is Idre Fjäll erg in trek bij skiërs en langlaufers. Maar ook voor een sleetocht met husky-honden of voor een avontuur op de sneeuwscooter ben je hier op de juiste plek. Dat soort activiteiten zijn erg populair en snel volgeboekt. Dus zorg dat je er op tijd bij bent!

→ Meer informatie over deze resort vind je op hun eigen websites.





CULTUUR EN TRADITIES

Dalarna is niet alleen de uitgelezen vakantiebestemming vanwege de natuur en outdoor-activiteiten. De regio is ook de bakermat van veel Zweedse folklore en tradities. Veel 'typisch Zweedse' zaken komen hier vandaan.

Het Dalapaardje – icoon van Zweden

Het rood-oranje paardje, beschilderd met traditionele motieven is het bekendste beeldmerk van Zweden. Het komt oorspronkelijk uit Dalarna! Het paardje werd 'geboren' in de 18de eeuw. Bosarbeiders brachten lange winteravonden door, ver van huis. Als tijdverdrijf sneden zij paardjes uit hout, voor hun kinderen thuis. Dat werd populair speelgoed en steeds meer mensen wilden er eentje hebben. De echte doorbraak kwam in 1939 toen het Dalapaardje Zweden vertegenwoordigde op de Wereldtentoonstelling in New York. Tot aan vandaag is het een geliefd souvenir. Breng een bezoekje aan de fabriek in Nusnäs en zie hoe het wordt gemaakt. En als je wilt, kun je je eigen exemplaar beschilderen!



Midzomer

Midzomer vieren is een Zweedse gewoonte met een lange geschiedenis. Ook nu nog vieren alle Zweden de komst van de zomer rond 21 juni. Het is het grootste en belangrijkste feest in Zweden, waarmee de komst van de zomer, de zon en de natuur worden gevierd, volgens ouderwetse tradities. Kom naar Dalarna en help mee om de Meipaal te versieren met bloemen, vlecht een krans en dans mee. Midzomer wordt letterlijk in elk dorp gevierd, de grootste feesten vind je rond het grote Siljan meer.



Kopermijn Falun, UNESCO Werelderfgoed

In de 17de eeuw was de kopermijn bij Falun de grootste mijn ter wereld. Het Zweedse koper werd gebruikt voor munten, kerktorens en voor daken van kastelen in heel Europa. De opbrengst stroomde naar de schatkist en maakte zo een Zweedse 'Gouden Eeuw' mogelijk. Nu is de mijn in Falun een van de best bewaarde ter wereld. Het unieke landschap dat door de mijnwerkzaamheden is ontstaan, is door UNESCO toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst in 2001.

Ontdek de ondergrondse wereld in Dalarna en ga met een gids op stap. Op 67 meter diepte ontdek je de imposante grotten en kronkelende gangen. Als je liever boven de grond blijft, wandel dan rond de Stora Stöten, de openluchtmijn en ga langs bij het bezoekerscentrum. Je vindt er ook een mijnmuseum en bij Lilla Grubbyn kunnen groot en klein in elf kleine huisjes op een interactieve manier kennismaken met de verschillende metalen die in de mijn zijn te vinden



De indrukwekkende
groeve in Falun.

Falu-röd: de bekendste kleur van Zweden

Vrijwel overal in Zweden zie je de bekende rode kleur op huizen en schuren. Heel erg Zweeds èn natuurlijk afkomstig uit Dalarna. De kenmerkende kleur stamt uit de 16de eeuw en is ontstaan door ijzeroxide te mengen met andere ingrediënten. Het leverde een dieprode, glanzende verf op die het hout uitstekend conserveert. Het gebruik ervan gold in de 16de eeuw als modieus en als teken van welvaart. In de 19de eeuw nam het gebruik ervan een hoge vlucht en verspreide de kenmerkende kleur zich als een inktvlek over heel Zweden. De mijn is dan weliswaar gesloten in 1992, maar de beroemde rode verf wordt er nog steeds gemaakt.



Geboortegrond van beroemde kunstenaars

Carl Larsson en Anders Zorn zijn twee van Zweden's beroemdste en meest geliefde kunstenaars. Carl Larsson woonde en werkte zowel in Frankrijk als Zweden. Zijn huis, de Carl Larsson-gården, waar hij met zijn vrouw Karin woonde is een kunstwerk op zichzelf, dat ze samen creëerden. Karin ontwierp stoffen, gordijnen en meubels en richtte het huis in. Ze is een inspiratiebron voor talloze ontwerpers, wereldwijd. Het huis in Sundborn, vlakbij Falun, is nu ingericht als museum. Bestel een bezoekje waard!

Anders Zorn leefde en werkte in Dalarna aan het einde van 19de en begin van de 20ste eeuw. Hij was internationaal zeer succesvol, vooral in de Verenigde Staten. Na een aantal jaren in het buitenland keerde hij samen met zijn vrouw Emma terug naar zijn geboorteplaats Mora. Hij ontwierp hun eigen woning, de Zorngården, een prachtig en kunstzinnig huis. De Zorns bezaten een indrukwekkende kunst- en handwerkcollectie van over de hele wereld en combineerden die met traditionele elementen en motieven uit Dalarna. Het huis is te bezoeken, terwijl je in het naastgelegen museum een selectie van Zorn's schilderijen, aquarellen, etsen en beelden kunt bewonderen.

Geschikte accommodatie,
voor groot en klein



ACCOMMODATIE

VAN HUISJE TOT HOTEL

Breng je de nacht onder sterrenhemel door, of toch liever in een hotel? In Dalarna is alles mogelijk. Hier vind je allerlei soorten accommodatie, van comfortabele hotels tot voordelige trekkershutten, van campings tot vakantiehuisjes en -huizen, privé-verhuur of op een park. Het aanbod is groot en gevarieerd. Wedden dat er iets voor jou bij zit?



Huis huren: van simpel tot luxe

Je vindt in Dalarna de meest verschillende soorten vakantiehuizen en -huisjes. Van eenvoudige onderkomens op een fantastische plek tot luxueuze huizen die van alle moderne gemakken zijn voorzien, zoals een eigen sauna en jacuzzi. Veel huizen worden door particulieren verhuurd, maar je kunt ook kiezen voor een huisje op een park, aan een meer, in het bos of in de bergen. Aan jou de keuze! In de meer eenvoudige hutten en huisjes regel je meestal zelf het linnengoed en maak je zelf je ontbijtje. Wil je iets meer comfort? Dan bestel je die zaken toch gewoon bij de receptie van het huisjespark. Alles is mogelijk!

Hotel: comfort en gemak

Verblijf je liever in een hotel? Dat kan ook in Dalarna. Er zijn veel verschillende hotels, van klein en charmant tot groot en luxe. Veel hotels bieden complete pakketreizen aan. Verblijf je bij voorkeur midden in de stad of kies je voor het lieflijke platteland? Zoek je rust en ruimte, of juist meer activiteiten en drukte? Maak je keuze en trakteer jezelf op een ontspannen verblijf waarin je niets hoeft te doen, behalve te genieten!



Green Hotel, Tällberg.

Camping: slapen onder je eigen dak

Als je naar Dalarna komt met een caravan of camper, dan vind je diverse goed uitgeruste campings. Sommige zijn het hele jaar open, andere alleen van het voorjaar tot het najaar. Er zijn kleine, meer afgelegen en rustige campings, maar ook grotere, met meer voorzieningen en activiteiten. Uiteraard kun je ook met je tent overall terecht. Kom slapen in de natuur, in de mooiste provincie van Zweden!



Andere accommodatie

Natuurlijk kun je ook terecht bij talloze B&B's, hostels en pensions.



visitdalarna.se

www.visitdalarna.se | info@visitdalarna.se | +46(0)23-640 04

With foundings from



EUROPEAN
UNION
European Regional
Development Fund

REGION DALARNA 